

## Van Binnenuit: Groepsaanbod kerken najaar 2017

Bij al deze groepen zijn nieuwe mensen, van welke achtergrond dan ook, van harte welkom! Heeft u belangstelling, wacht dan niet met opgeven. Soms is het maximaal aantal deelnemers snel bereikt.

Voor informatie gedurende het najaar kunt u kijken op de website

<http://www.van-binnenuit.nl>

### Filosofiegroep over HET KWAAD.

In dit seizoen staat een pittig thema op de rol, dat bijna iedereen bezig houdt: het kwaad. Wat hebben de filosofen, de grote denkers, hierover in de loop der tijden gezegd? De teksten, die op de bijeenkomsten worden uitgereikt, zijn zeker niet altijd makkelijk te begrijpen. Maar filosoof Bob Lanswyer is behulpzaam bij het vertalen naar ons gewone leven toe. We komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de woensdagochtenden 6 september, 4 oktober en 1 november van 10.00 tot 11.30 uur. Vanaf januari is er een vervolg.



Opgave bij Leni Kloek: [lkloek@casema.nl](mailto:lkloek@casema.nl) of tel. 3931126

### Bang voor de islam?

Iemand vroeg me of het mogelijk is om ons eens gezamenlijk te verdiepen in de islam. Niet om deskundig te worden op dat gebied. Maar om iets meer te weten te komen over een godsdienst die in de beleving van velen vooral met angst en terreur verbonden is. Als er genoeg mensen zijn ben ik graag bereid daar een paar bijeenkomsten over te organiseren. Wanneer en waar spreken we gezamenlijk af.

Inlichtingen en opgave: ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356



## Kaarsje aansteken op zaterdagmiddag 28 oktober



Op deze zaterdag 28 oktober is de Nieuwe Kerk een open huis voor ieder die een kaarsje wil aansteken om een gestorven mens te herdenken. Het maakt niet uit hoe lang geleden het is: ze worden nooit vergeten, degenen van wie wij houden.

Woorden zijn niet altijd makkelijk te vinden. Het licht van een kaarsje kan dan voor zichzelf spreken. Opnieuw kunnen we genieten van het harpspel van Carla Bos.

Ook zullen er gedichten worden voorgedragen. En natuurlijk is er koffie en thee. De kerk is geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Van harte welkom!

## Groeien in geloof: over geloofsopvoeding

Met ouders van jonge kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: wat hebben we zelf meegekregen wat betreft geloof en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen, kinderbijbels, bidden, feesten en verhalen, omgaan met life events, enzovoort.

Je kunt op elk moment instappen in deze groep! Lijkt het jou / jullie ook leuk, of heb je vragen, neem dan even contact op! We komen ongeveer eens per twee maanden bijeen, en besluiten met een picknick mét kids. Data, tijdstip en locatie zullen gezamenlijk bepaald worden. Info en opgave bij Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096



## De Ontmoeting

Iedere twee weken wordt in de Nieuwe Kerk op de dinsdag een middag voor ouderen georganiseerd. Er staan leuke onderwerpen en activiteiten op het programma. Soms wat serieuzer, dan weer vooral gezellig. Ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. We starten om 14.00 uur. Om 13.30 uur is de zaal open. We vragen een bijdrage van €2,- voor koffie en koek. De datums voor het najaar zijn op: 5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december. Met een vervolg in januari. Inlichtingen en opgave bij Elly Herbschleb tel. 3940459 of Anneke Kim tel. 3941832



## Groepen voor christelijke meditatie

In het najaar zullen twee maandelijks groepen voor christelijke meditatie worden georganiseerd. Eén op de maandagavond en één op de woensdagochtend. Geïntereiseerd kan worden of bij één van de groepen plaats is. Wie eerder heeft meegedaan met een groep heeft voorrang, omdat bekendheid met de methode het makkelijker maakt. Wie geen ervaring heeft kan wel contact opnemen. Eventueel kan later een groep met beginners worden gestart. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud.

De maandagavondgroep komt bijeen op:

25 september, 23 oktober en 20 november van 20.00 tot 21.30 uur.

De woensdagochtendgroep is op: 20 september, 25 oktober en 29 november van 10.30 tot 12.00 uur.

De locatie is de predikantenkamer in de Nieuwe Kerk.

Inlichtingen en opgave bij ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356



### Dood-normaal?

Wie durft het aan, nadenken over het eigen afscheid, de eigen dood? Wil ik begraven of gecremeerd worden? Hoe regel ik het als een kerkelijke uitvaart op mijn verlanglijstje staat of wil ik dat juist niet. Ben ik bang voor de dood of verlang ik er juist naar? In de week van de gedachtenis van de gestorvenen is er de uitnodiging over deze vragen in



gesprek te gaan en informatie te verkrijgen. We komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk op donderdagochtend 2 november van 10.30 tot 12.00 uur. De bijeenkomst zal worden geleid door ds Susan Karreman en diaconaal werker Therese van Kampen. Inlichtingen en opgave bij ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356

### De Verdieping: voor oudere jongeren en jongere ouderen (±25-50 jr)

De gespreksgroep 'De Verdieping' biedt de gelegenheid om regelmatig met elkaar de diepte in te gaan. Om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen levenservaringen. Komend seizoen zullen we dat doen aan de hand van close reading van bijbelverhalen.

We komen 1 keer per maand bij elkaar op de woensdagavond, van 20.30 – 22.00 uur in de Nieuwe Kerk (data in overleg). Aanmelding bij: ds Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096



### Open Cirkel : De Bergrede

De Open Cirkel is een gespreks- en ontmoetingsgroep voor mensen van ongeveer tussen de 45 en 67 jaar. We gaan ons in het komende seizoen bezig houden met de bergrede (Mattheüs 5-7). We lezen op de bijeenkomsten het uitdagende boek van Hein Stufkens over de bergrede: De grondwet van geluk. Daarnaast zal er informatie worden gegeven over hoe vanuit Joods perspectief naar de bergrede kan worden gekeken. We komen het hele seizoen bij elkaar op de tweede dinsdagavond van de maand (met uitzondering van december) in de Nieuwe kerk van 20.00 tot 21.30 uur. In het najaar zijn de datums: 12 september, 10 oktober en 14 november. Inlichtingen en opgave bij ds. Susan Karreman:



[ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356

## Druk, druk, druk



Bij de gespreksgroep 'Druk, druk, druk' denken we, aan de hand van een (vaak pittig) theologisch boek, na over geloof en alles wat daarmee te maken heeft. We komen om beurt bij de deelnemers thuis en afwisselend bereidt iemand een stuk uit het boek voor.

De data worden in onderling overleg vastgesteld en gemiddeld komen we ongeveer één keer per maand bij elkaar. We starten dit seizoen met een etentje bij Geert en Lianne op donderdag 21 september om 19.00 uur. Op die avond gaan we ook kijken welk boek we nemen als uitgangspunt voor onze gesprekken. Inlichtingen en opgave bij Lianne den Dulk: [liannedendulk@hotmail.com](mailto:liannedendulk@hotmail.com) of 3930905

## Creatieve groepen

Op iedere dinsdagochtend bent u van harte welkom in de Nieuwe Kerk van 9.30 tot 11.30 uur en in de Oude Kerk van 10.00 tot 11.30 uur. We maken met elkaar creatieve dingen, maar u bent ook welkom voor zomaar een kop koffie. In beide kerken kunt u zo binnenlopen (wel even aanbellen). Inlichtingen:

Nieuwe kerk: Judith Scholten 3937201

Oude kerk: Marilyn de Boer 3954451 of Margie van Veen 3994352



## Nieuw Musical Project! Samen-werken met een verhaal in de Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk in Rijswijk is in de loop der jaren een traditie opgebouwd met het zelf schrijven en uitvoeren van musicals. Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor alweer de zevende musical sinds 2003. Het verhaal is geïnspireerd op het Bijbelverhaal 'De verloren zoon'. We verwachten dat ongeveer vanaf september 2017 de repetities kunnen beginnen. Dus, iedereen die aan dit musicalproject mee wil doen is van harte welkom. Hetzij als speler en/of zanger, hetzij op een andere manier.

U kunt meedoen met grime, decor, coördinatie, hand- en spandiensten, liedjes schrijven en/of componeren, catering of muzikale begeleiding. Kortom vele mogelijkheden om uw talenten te verkennen (geen audities, geen kosten).

Het adres om u aan te melden en voor vragen is [musicalprojectnk@gmail.com](mailto:musicalprojectnk@gmail.com) of via de site van <http://www.van-binnenuit.nl>. Verdere informatie via [musicalprojectnk.wordpress.com](http://musicalprojectnk.wordpress.com).

We hebben er zin in om samen een inspirerend traject in te gaan met als resultaat enkele mooie voorstellingen. Pak deze kans en doe mee!

Geloven 2.0: Gespreksgroep vanaf 16 jaar



'Geloven 2.0' is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen nadenken. Wat heb je meegekregen en wat kun je daar zelf mee? Hoe ontwikkelt zich dat? Verschillende thema's uit het christelijk geloof passeren de revue en onze



ideeën en opvattingen houden we scherp tegen het licht. Hoe kijk je aan tegen God, Jezus, de bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert je, wat spreekt je aan? We komen maandelijks bij elkaar, op een vrijdagavond; geschikte data spreken we onderling af. Lijkt het jou ook wat, of wil je meer weten? Contact: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096

### Groep rond afscheid en rouw

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die iemand verloren aan de dood. Langer geleden of nog maar kort. Deelname aan de groep kan het verdriet niet wegnemen. Wel kan het waardevol zijn om anderen te ontmoeten en herkenning te vinden. Maar ook om informatie te krijgen zodat de eigen ervaringen beter geplaatst kunnen worden. En misschien ook om een beetje 'verlicht' te worden door mooie teksten en gebeden. We komen bijeen op de dinsdagochtenden 19 september, 10 oktober, 31 oktober en 14 november van 11.00 tot 12.30 uur. De gespreksleiding is in handen van ds Susan Karreman en diaconaal werker Therese van Kampen.



Opgave en inlichtingen bij ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356. Inspreken is altijd mogelijk.

## Geloven 3.0: Gespreksgroep voor twintigers en dertigers



Als twintigers en dertigers gaan we met elkaar in gesprek over geloofsthema's, aan de hand van belangrijke bijbelverhalen. Maandelijks, met maaltijd vooraf; data spreken we onderling af. Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096

## Levensthema's bij de lunch

We gaan lunches organiseren die bedoeld zijn voor mensen vanaf 67 jaar. Rond de tafel zijn onderwerpen aan de orde die ons allemaal raken. Dat kunnen leuke dingen zijn maar ook moeilijke thema's gaan we niet uit de weg. We hopen op gezellige bijeenkomsten waar de ontmoeting met elkaar heel belangrijk is. De gespreksleiding zal in handen zijn van Therese van Kampen, diaconaal werker en Anita del Monte Lyon, ouderenwerker bij Stek. Op de dinsdagen 26 september, 17 oktober en 21 november van 12.00 tot 14.00 uur. Met een vervolg vanaf januari. In verband met de inkopen is opgave vooraf noodzakelijk. Inlichtingen en opgave bij Therese van Kampen



[tvankampen66@gmail.com](mailto:tvankampen66@gmail.com) of tel. 0622124488. U kunt uw aanmelding inspreken op de voicemail. Spreekt u dan wel in op welke datums u met de lunch mee wil doen.

## 'Kerk aan Huis' voor gemeenteleden rond de Oude Kerk

In het najaar zullen enkele avonden worden georganiseerd onder de titel 'Kerk aan Huis'. De avonden, bij gemeenteleden aan huis, staan in het teken van onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping. Gemeenteleden van de Oude Kerk, jong en oud, kunnen hierop intekenen. De gespreksleiding is in handen van ouderling Marjo Lievaart en ds. Michiel de Leeuw. De data zijn nog niet bekend, maar u kunt uw interesse alvast kenbaar maken door een mailtje te sturen naar dit emailadres: [oudekerkrijswijk@gmail.com](mailto:oudekerkrijswijk@gmail.com). Dan kunnen we u voor de bijeenkomsten gericht uitnodigen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marjo Lievaart tel. 3260350.



## Literatuurkring: Wachtlijst

Een goed boek lezen. Wie doet dat nog? Het wordt in ieder geval een stuk makkelijker met 'een stok achter de deur'. Als je deel uitmaakt van een groep die ongeveer om de zes weken een boek bespreekt. Op de woensdagavonden komen we bij elkaar, in de Nieuwe Kerk. De boeken worden uitgereikt vanuit de leeskoffer van de bibliotheek. De groep zit op dit moment helemaal vol. Maar dat kan ook zomaar veranderen. U kunt u op de wachtlijst laten zetten. Inlichtingen en wachtlijst: Elly Herbschleb, [eherbie@ziggo.nl](mailto:eherbie@ziggo.nl) of tel. 3940459

