



In deze folder vindt u een gevarieerd groepsaanbod van de Rijswijkse kerken (voorjaar 2018). Bij al deze groepen zijn nieuwe mensen, van welke achtergrond dan ook, van harte welkom! Heeft u belangstelling, wacht dan niet met opgeven. Soms is het maximaal aantal deelnemers snel bereikt.

Gedurende het seizoen kunnen nieuwe ideeën voor bijeenkomsten opborrelen. In het kerkblad of op de website: <http://www.van-binnenuit.nl> kunt u meer lezen over eventueel

### **Musical 'Heilige Huisjes' Samen-werken met een verhaal in de Nieuwe Kerk**

In de Nieuwe Kerk in Rijswijk is in de loop der jaren een traditie opgebouwd met het zelf schrijven en uitvoeren van musicals. Inmiddels is de zevende musical sinds 2003 alweer geschreven. Het verhaal is geïnspireerd op het Bijbelverhaal 'De verloren zoon'. Er is weer een bijzonder verhaal geschreven, misschien speelt het wel in Rijswijk? Modern en actueel. Zich afspelend in de huidige tijd kun je in ons nieuwe verhaal toch dat oude merkwaardige verhaal herkennen. Vooral als je, op welke manier dan ook, achter de schermen van deze musical meedoet. Ga mee op reis met ons en met het verhaal, wie weet waar we uitkomen? De rollen zijn inmiddels verdeeld. Iedereen die achter de schermen aan dit musicalproject mee wil doen is van harte welkom. U kunt meedoen met grime, decor bouwen, coördinatie, hand- en spandiensten, kleine kas financiën, catering of muzikale begeleiding. Vanaf januari 2018 starten de repetities, de uitvoeringen zijn op 2 en 3 juni 2018. Het adres om u aan te melden en voor vragen is [musicalprojectnk@gmail.com](mailto:musicalprojectnk@gmail.com) of via de site van 'Van Binnenuit'. Verdere informatie via [musicalprojectnk.wordpress.com](http://musicalprojectnk.wordpress.com).



### **Creatieve groepen**

Op iedere dinsdagochtend bent u van harte welkom in de Nieuwe Kerk én in de Oude Kerk van 9.30 tot 11.30. We zijn op allerlei manieren creatief bezig (haken, breien of wat u maar wilt), maar u bent ook welkom voor zomaar een kopje koffie. U kunt in beide kerken zo binnenlopen (als de deur niet vanzelf open gaat aanbellen) of inlichtingen vragen bij:



Nieuwe kerk: Judith Scholten tel. 3937201.

Oude kerk: Marilyn de Boer tel. 3954451, Margie van Veen tel.

3994352 of Adri Rodenburg tel. 3988982.

### **Filosofiegroep over het kwaad**



Vanaf januari gaan we door met het thema dat even boeiend als moeilijk is: Het kwaad. We buigen ons over filosofische teksten die op de bijeenkomsten worden uitgereikt en gezamenlijk gelezen en besproken worden. De te lezen stof is niet eenvoudig. Maar filosoof Bob Lanswyer vertaalt het voor ons naar het gewone leven toe. We komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de woensdagochtenden 3 januari, 7 februari, 7

maart, 4 april en 2 mei van 10.00 tot 11.30 uur.

Opgave bij Leni Kloek: [lkloek@casema.nl](mailto:lkloek@casema.nl) of tel. 3931126.

### **Bang voor de islam?**

Veel mensen zijn in onze tijd bang voor de islam. De islamitische terroristen zetten met hun wandaden een hele godsdienst negatief op de kaart. In deze groep zijn we vanaf het najaar begonnen met de bestudering van de islam. Met als doel een nuchtere kennismaking met een godsdienst die ons grotendeels vreemd is. Wie was Mohammed? Welke stromingen zijn er? We zullen ons o.a. nog gaan bezig houden met het heilige boek, de koran en natuurlijk met de vijf religieuze plichten. In een later stadium hopen we ook met moslims in gesprek te kunnen komen. Het was voor mij een grote verrassing dat een groot aantal gemeenteleden (en ook mensen van buiten) bereid is deze uitdaging aan te gaan. Maar meer mensen zijn welkom. De informatie die tot nu toe is behandeld kan nog overhandigd worden. We komen bij elkaar op de woensdagochtenden 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 23 mei van 10.30 tot 12.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Inlichtingen en opgave: ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356.



### **Kerk aan Huis: voor gemeenteleden rond de Oude Kerk**



In het voorjaar zullen enkele avonden worden georganiseerd onder de titel 'Kerk aan huis'. De avonden, bij gemeenteleden aan huis, staan in het teken van onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping. Gemeenteleden van de Oude Kerk, jong en oud, kunnen hierop intekenen. De gespreksleiding is in handen van ouderling Marjo Lievaart en ds Michiel de Leeuw.

De datums zijn nog niet bekend, maar u kunt uw interesse alvast kenbaar maken door een mailtje te sturen naar dit emailadres: [oudekerkrijswijk@gmail.com](mailto:oudekerkrijswijk@gmail.com)

We kunnen u dan voor de bijeenkomsten gericht uitnodigen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marjo Lievaart tel. 3260350.

### **Groeien in geloof : over geloofsopvoeding**



Met ouders van jonge kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: wat hebben we zelf meegekregen wat betreft geloof en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen, kinderbijbels, bidden, feesten en verhalen, omgaan met life events, enzovoort. Je kunt op elk moment instappen in deze groep! We komen ongeveer eens per twee maanden bijeen, op een dinsdagavond in de Oude Kerk, en besluiten het

seizoen met een picknick mét kids. Datums spreken we onderling af. Info en opgave bij ds Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096.

### **Geloven 3.0: Gespreksgroep voor twintigers en dertigers**

Als twintigers en dertigers gaan we met elkaar in gesprek over geloofsthema's, aan de hand van belangrijke bijbelverhalen. Maandelijks, op dinsdagavond, met maaltijd vooraf; datums spreken we onderling af. Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op met ds Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096.



### **Geloven 2.0: Gespreksgroep vanaf 16 jaar**

Dit is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen nadenken. Verschillende thema's uit het christelijk geloof passeren de revue en onze ideeën en opvattingen houden we scherp tegen het licht. Hoe kijk je aan tegen God, Jezus, de bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert je, wat spreekt je aan? We komen maandelijks bij elkaar, op een maandagavond; geschikte datums spreken we onderling af. Lijkt het jou ook wat, of wil je meer weten? Contact: ds Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096.



### **Doodnormaal-vervolg**

Vanwege de grote belangstelling komt er een vervolg op de bijeenkomst van 2 november jl. We hebben besloten nog twee middagen te plannen. Één over alle vragen die leven rondom voltooid leven. En de ander over praktische vragen die kunnen leven rondom de uitvaart. Mogelijk zullen we bij voldoende belangstelling als vervolg nog een spreker uitnodigen over één van deze onderwerpen. De gesprekken worden geleid door Therese van Kampen en ds Susan Karreman.

Op de donderdagmiddagen 18 januari en 15 februari van 15.00 tot 16.30 uur in de Nieuwe Kerk. Inlichtingen en opgave bij diaconaal werker Therese van Kampen: [tvankampen66@gmail.com](mailto:tvankampen66@gmail.com) of ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356.

### **De Verdieping: voor oudere jongeren en jongere ouderen (+25-50 jr)**

De gespreksgroep 'De Verdieping' biedt de gelegenheid om regelmatig met elkaar de diepte in te gaan. Om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen levenservaringen. Dit seizoen zullen we dat doen aan de hand van close reading van bijbelverhalen. We komen 1 keer per maand bij elkaar op de woensdagavond, van 20.30 tot 22.00 uur in de Nieuwe Kerk (datums in overleg). Aanmelding bij: ds Michiel de Leeuw: [dsmdeleeuw@gmail.com](mailto:dsmdeleeuw@gmail.com) of tel. 0642089096.



### **Open Cirkel: De Bergrede**



De Open Cirkel is een gespreks- en ontmoetingsgroep voor mensen ongeveer tussen de 45 en 67 jaar. We houden ons in dit seizoen bezig met de bergrede (Mattheüs 5-7). We lezen op de bijeenkomsten het uitdagende boek van Hein Stufkens over de bergrede: De grondwet van geluk. Daarnaast zal er informatie worden gegeven over hoe vanuit Joods perspectief naar de bergrede kan worden gekeken. We komen bij elkaar op dinsdagavond 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 15 mei in de Nieuwe Kerk van 20.00 tot 21.30 uur. Inlichtingen en opgave bij ds Susan

Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356.

### **Naar het klooster: Op zoek naar stilte en bezieling!**

Een aantal mensen heeft belangstelling om in het voorjaar opnieuw naar een klooster te gaan. Weer voor een dag of voor meerdere dagen. Heeft u/jij daar ook wel oren naar, meld je dan aan! Dan kunnen we met een groepje ons gaan oriënteren op de mogelijkheden. Uiteraard verplicht zo'n oriëntatie tot niets. Graag een mail sturen naar ds Susan Karreman:

[ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com).





### **Groepen voor christelijke meditatie**

In het voorjaar zal er eens per maand op de maandagavond of de woensdagochtend een aanbod zijn.

Er zal weer een nieuwe methode van christelijke meditatie worden beoefend. Ook lezen we met elkaar kleine stukjes inspirerende teksten. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud.



De locatie is de sfeervolle predikanten-kamer in de Nieuwe Kerk. Als de groep vol is dan is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Op de maandagavonden komen we bij elkaar op 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei van 20.00 tot 21.30 uur.

Op de woensdagochtenden op 24 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei van 10.30 tot 12.00 uur.

Inlichtingen en opgave bij ds Susan Karreman: [ls.karreman@gmail.com](mailto:ls.karreman@gmail.com) of tel. 0646462356.

### **De Ontmoeting**



Iedere twee weken wordt in de Nieuwe Kerk op de dinsdag een middag voor ouderen georganiseerd. Er staan leuke onderwerpen en activiteiten op het programma. Soms wat serieuzer, dan weer vooral gezellig. Ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. We starten om 14.00 uur. Om 13.30 uur is de zaal open. We vragen een bijdrage van € 2 voor koffie en koek. De datums voor de eerste helft van 2018 zijn 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei en 12 juni.

Inlichtingen bij: Elly Herbschleb tel: 3940459 of Anneke Kim tel. 3941832.

### **Levensthema's rondom de lunch**

In het najaar zijn we met deze lunches gestart. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om mee te gaan doen. Het is de bedoeling om opnieuw in gesprek te gaan over de dingen die ons raken in ons persoonlijk leven en in de maatschappij. De afsluiting bestaat uit een heerlijke soep-en-broodmaaltijd. We vragen een bedrag van €2 per keer als bijdrage in de kosten. De gespreksleiding is in handen van diaconaal werker Therese van Kampen en Anita del Monte, ouderenwerker bij Stek. We komen bij elkaar op de dinsdagen 30 januari, 20 februari en 13 maart van 12.00 tot 14.00 uur in de Nieuwe Kerk. Inlichtingen en opgave als u voor het eerst mee wilt gaan doen (voor vaste deelnemers niet nodig) bij diaconaal werker Therese van Kampen: [tvankampen66@gmail.com](mailto:tvankampen66@gmail.com) of inspreken op voicemail: 0622124488.



### **Jam-Jam: Gezellig samen eten!**

Samen eten verbindt, ook in de kerk. Wilt u ook eens deelnemen aan een maaltijd? U bent van harte welkom! Op de donderdagen 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart 22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni. U bent welkom vanaf 16.30 uur.



De maaltijd begint om 17.30 uur. De kosten zijn € 5,- voor de maaltijd, inclusief de drankjes. Opgave vooraf is nodig op de maandag voorafgaande aan de donderdag waarop er gezamenlijk wordt gegeten. U kunt zich opgeven bij Mevr. Adele Lievaart tel. 3932163 tussen 17.00 en 18.00 uur en b.g.g. fam. Rog tel. 0650283242.