

Geachte parochianen en andere belangstellenden,

Hierbij ontvangt u het jaarprogramma voor het seizoen 2017-2018 met lezingen, film en cursus. Dit programma wordt u aangeboden door de parochies Sint Maarten en Trinitas en de H. Bonifatiusparochie en is samengesteld door de federatie brede programmacommissie.

Het thema voor deze avonden is voortgekomen uit het succes van de tentoonstelling in het Catharijne convent over Maria. Het worden drie heel bijzondere avonden.

- De eerste avond neemt kunsthistorica **Tieleke Huijbers** ons mee met behulp van diabeelden over de betekenis van Maria in de beeldende kunst. Elke tijd kent zijn eigen wijze van Mariaverering en Mariaverbeelding.
- De tweede avond vertelt pastor **Marlies Roelofs** op de haar zeer vertrouwde wijze over de betekenis van Maria in Bijbelverhalen.
- De derde avond biedt bevlogen en spiritueel musicoloog **Willem Marie Speelman** hoe Maria in de kerkmuziek door de eeuwen geklonken heeft, gehoord is en beleefd kan worden.

Diaken stagiair Henk van Zoelen leest samen met belangstellenden in drie avonden het boekje 'God ontmoeten in Paulus', door Rowen Williams, oud Anglicaans aartsbisschop van Canterbury. Aanmelding noodzakelijk ivm aanschaf boekje: havz2903@gmail.com;

Voor de Cinekerk zijn dit seizoen vier films geselecteerd, zie de titels en inhoud achterin.

Wij stellen het zeer op prijs indien wij u via de mail op de hoogte kunnen houden van onze programma's. Tevens kunnen wij u dan per programmaonderdeel persoonlijk uitnodigen. Graag uw naam- en (mail)adresgegevens aan: parochie@sintmaarten-trinitas.nl ovv mailinglist programmacommissie.

Cinekerk Locatie: Maartenszaal Voorburg

De films die wij laten zien zijn films waarin door de hoofdpersonen keuzes worden gemaakt die indruk maken en ons als kijker aan het denken zetten. In elk mensenleven komen momenten voor waarop wij voor een keuze staan. Hoe gaan we daar mee om? Wat en hoe kiezen wij, waardoor of door wie laten wij ons leiden?

***The Red Turtle**

regie: Michael Dudok de Wit (2016)

Een fenomenale animatiefilm waarin de essentie van leven in beeld wordt gebracht aan de hand van een verhaal over een schipbreukeling.

***Departures**

regie: Yojiro Takita (2008)

Over een cellist die onverwacht zijn baan verliest, maar zonder medeweten van zijn vrouw een dure cello had gekocht van geleend geld.

***La famille Belier**

regie: Eric Lartigau (2014)

In het gezin Bellier is iedereen doofstom, behalve de oudste dochter Paula. Zij is de spil van de familie maar blijkt ook een groot zangtalent.

***Samba**

regie: Olivier Nakache & Eric Toledano (2014)

Samba ontmoet Alice in een asielzoekerscentrum, maar zijn verblijfspapieren zijn niet in orde.....!

De toegang is vrij.

Na afloop bent u bij verschillende programmaonderdelen in de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen zodat wij het programma met lezingen, film en cursussen kunnen voortzetten.

Programma 2017-2018

Cinekerk

ma. 25 september 2017 20.00 uur: The Red Turtle,
regie: Michael Dudok de Wit (2016)

Thema Maria

- **Ma. 6 nov. 2017 20.00 uur** Maartenszaal
Tieleke Huijbers. Maria in de beeldende kunst.

Cinekerk

ma. 20 november 2017 20.00 uur: Departures,
regie: Yojiro Takita (2008)

Cinekerk

di. 23 januari 2018 20.00 uur Cinekerk: La famille Belier,
regie: Eric Lartigau (2014)

Thema Maria

- **Wo. 14 febr.2018 20.00 uur** Maartenszaal
Marlies Roelofs. Maria in Bijbelse verhalen.

Cinekerk

do. 22 maart 2018 20.00 uur: Samba,
regie: Olivier Nakache & Eric Toledano (2014)

God ontmoeten in Paulus

Geschreven door Rowen Williams, oud-Anglicaans aartsbisschop van Canterbury.

Wo. 4 april 2018 20.00-22.00 uur

Wo.11 april 2018 20.00-22.00 uur

Wo.18 april 2018 20.00-22.00 uur

Samen lezen met diaken stagiair Henk van Zoelen

Thema Maria

- **Di. 29 mei 2018 20.00 uur** Maartenszaal
Willem Marie Speelman. Maria in de kerkmuziek door de eeuwen heen.