

PASTORALE



Informatieblad voor de Bonifatiusparochie

Jaargang 16 - nummer 2

april-mei 2016

“Facebook , Twitter , Instagram  en zo nog meer”

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werkster

Als ik in de Bijbel lees denk ik vaak aan de vele kilometers die Jezus en zijn leerlingen af moesten leggen om het geloof in God te kunnen verkondigen. Ja, alles ging natuurlijk te voet. Hoeveel tijd waren zij daar al niet mee kwijt?

Tegenwoordig zouden wij toch veel effectiever met onze tijd omgaan! Als wij van A naar B moeten pakken wij de fiets of nog sneller de auto of nog sneller (als er geen vertragingen zijn) de trein en misschien nog gemakkelijker: we gebruiken 'social media' om onze boodschap aan een ander te berichten.

Als Jezus daar gebruik van had kunnen maken had hij toch veel sneller “volgelingen”, “volgers” of “likes” gekregen en was Hij niet zoveel tijd kwijt geweest met het lopen van A naar B om Zijn Boodschap door te geven.

Stelt u zich eens voor: Jezus die Zijn wondertekenen op Facebook zet! Hij zou in een mum van tijd heel veel “volgers” krijgen en de positieve “likes” ontvangen. 

Natuurlijk zouden er ook vele mensen zijn die Hem geen like zouden geven omdat zij niet van Hem gecharmeerd zijn of er gewoonweg niet in geloofden wat Hij verkondigde. 

De leerlingen die Jezus' werk voortzetten, vergaat het precies eender. Zij leggen heel wat kilometers te voet af om Zijn Boodschap te verkondigen. Geen Facebook, Twitter om relaxed vanaf de computer de goede Boodschap in de wereld te lanceren en te wachten op “likes” en zo mogelijk nieuwe volgers. Paulus (*fanatiek farizeeër*) zou geen “like” hebben gegeven. Hij was sterk anti naar de eerste christenen.

Paulus stond in de Joodse traditie en leefde de Joodse wetten (de Thora) strikt na om zo met de Joodse gemeenschap de komst van de Messias te bespoedigen. Zij keken uit naar de Messias zoals hen beloofd was. Voor Paulus vormden de Christenen een bedreiging hierin en hij was doodsbang dat hun toewijding door de Romeinen tot zware straf zou leiden. Net als Jezus was overkomen met

de kruisdood. Paulus achtervolgt de leerlingen (*te voet of zoals gesuggereerd wordt: te paard*). Paulus dacht goed bezig te zijn!

Dit hebben wij gemeen met Paulus! Ook al is er een groot tijdsverschil tussen zijn leven en ons leven en leven wij op een andere manier dan Paulus. Wij staan toch ook net als hem achter onze geloofs- en levensovertuigingen? En met alle goede bedoelingen dragen wij onze overtuigingen weer over naar onze (klein-) kinderen of jongeren en mensen die wij ontmoeten.

Paulus gaat vanuit zijn goede overtuigingen naar Damascus om de volgelingen van Jezus te arresteren zodat zij vervolgens in Jeruzalem gestraft zouden kunnen worden (zo vertelt Lucas in zijn evangelie). Lucas vertelt dat Paulus, vlak voordat hij de stad bereikte, verblind raakte door een licht uit de hemel, neervalt en een stem uit de hemel hoorde zeggen: “Saul, Saul, (= *de naam van Paulus vóór zijn bekering*) waarom vervolgt je mij?” Toen hij vroeg wie tot hem sprak, klonk het: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.” Plotsklaps begreep Paulus dat hij ondanks zijn eigen gedachte “het goede” dat hij wilde doen, verkeerd bezig was en dat de volgelingen van Jezus het bij het rechte eind hadden. Hij beseftte dat hij afbreuk had gedaan aan de Thora (de wet): de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit was een grote schok voor Paulus! Hij dacht écht het goede voor God te doen!

Weten wij of we op de juiste weg zitten en de goede wegen inslaan? Ook wij hebben natuurlijk net als Paulus onze beste bedoelingen bij de keuzes die wij maken. Wij hebben dagelijks te maken met vragen die op ons afkomen en waarbij wij een standpunt in moeten nemen om vervolgens daarnaar te kunnen handelen of ons uit te spreken naar anderen.

Vervolg op pagina 2

Vervolg van pagina 1

Hoe weten wij of wij het juiste doen?

Als christenen willen wij naar het voorbeeld van Jezus leven: liefde naar God en onze medemensen uitdragen.

Dit kunnen wij niet op eigen kracht. Wij hebben hiervoor gelukkig onze middelen. Denk hierbij aan de kracht van ons gebed tot God; de eucharistie waarbij wij gevoed worden en de Geest van God die ons als altijd als Helper bijstaat om te leven in liefde, wijsheid, verstand, Inzicht, sterkte, kennis en ontzag voor God.

Als wij ons in gebed aan Hem toevertrouwen en onze eigen overtuigingen niet al te vast als waarheid aannemen dan mogen wij geloven en erop vertrouwen dat Hij ons leidt.

De Koorschool van de Bonifatiuskerk verwoordt dit in een prachtig lied:

O, wat een troost en zekerheid,
te weten dat de Heer mij leid,
dat wat ik doe en waar ik ben,
ik steeds de hand van God herken.

Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volgeling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.

Als 'k soms door 't donker heen moet gaan,
of in het paradijs mij waan,
langs zachte stroom, op woeste zee,
steeds neemt God aan zijn hand mij mee.

Ik leg mijn leven in zijn hand,
er is geen verzet meer van mijn kant,
ik ben tevreden met mijn lot,
nu 'k wandel aan de hand van God.

Koninklijke onderscheiding voor Jos Eijsackers

Dinsdag 26 april was een bijzondere dag voor Jos Eijsackers: er was een buitengewone vergadering gepland van de Archeologische Werkgroep Rijswijk, waar hij lid van is. Er zouden ook enkele belangrijke mensen bij aanwezig zijn. Hij had geen idee waar het over zou gaan en begreep het allemaal niet zo goed. Toen hij van huis wilde gaan kreeg hij nog het advies zich heel netjes aan te kleden maar dat advies sloeg hij in de wind, want "ik kleed mij altijd netjes". Zo ging hij naar de werkruimte van de archeologische werkgroep, de oude brandweerkazerne, van waar men zou vertrekken naar de vergadering. Toen hij daar aankwam trof hij een vreemde situatie aan, de ruimte was schoon en opgeruimd en hij vond dat de aanwezige leden zich wat anders dan anders gedroegen. Toen hij op de radio hoorde "Goedemorgen, het is vandaag Koningsdag en vandaag is het de dag van de lintjesregen" ging er iets kriebelen en dacht hij: zou dat het zijn en zijn vermoeden werd bevestigd toen hij met de leden van de werkgroep naar de Rijswijkse Schouwburg ging.

Het is ook de archeologische werkgroep, waarvan hij sinds 1984 lid is, die het initiatief voor deze onderscheiding genomen hebben, uit waardering voor zijn enorme inzet voor het archeologisch werk in de gemeente Rijswijk. Maar de maatschappelijke betrokkenheid gaat verder. Zo

is hij 17 jaar secretaris van de voetbalvereniging Graaf Willem II-VAC geweest.

In de parochie en met name bij de mensen uit de vroegere Gerardus Majella parochie is hij bekend als lid van het kerkbestuur, waarvan hij met een korte onderbreking sinds 1972 deel van uitmaakte. Na de fusie is hij nog tot 2006 lid van het bestuur van de Bonifatiusparochie geweest. Thans zingt hij nog in het Gerardus Majellakoor en bezorgt nog ons parochieblad Pastorale. Het is dus een mooie onderscheiding voor een bij de samenleving betrokken medeparochiaan.

Hartelijk gefeliciteerd, Jos!



Het einde van SILA?

Wanneer u ingeschreven staat bij de parochie, en u verhuist binnen Nederland, dan wordt uw nieuwe adres doorgegeven aan de parochie waar u komt te wonen. Dat wordt verzorgd door de SILA, de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie. Deze stichting werd in 1986 in het leven geroepen door overheid en kerken. Zo konden de kerken hun ledenadministratie op orde houden.

Onlangs besloot het kabinet om geen gegevens meer aan deze stichting te leveren, dit naar aanleiding van een door kamerlid Koser Kaya van D66 ingediende, en door de kamer aanvaarde motie.

Voor de kerken zou dit een rampzalige ontwikkeling zijn, en daarom hebben de Nederlandse RK Kerkprovincie en de Protestantse Kerk in Nederland een brief gestuurd aan premier Rutte om hun zorgen daarover kenbaar te maken. Zij dringen er dan ook op aan het besluit te herzien.

Het besluit betekent onder meer dat er op termijn aan de kerken die aan de SILA deelnemen, geen gegevens meer

worden verstrekt over het verhuizen of overlijden van hun leden. Kardinaal Eijk en dominee Plaisier schrijven in hun brief aan de premier dat dit grote consequenties heeft voor de bij de SILA aangesloten kerken. De kerken leveren door hun grote aantallen vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de participatiesamenleving die het kabinet voor ogen staat. Het is daarom alleszins redelijk dat de overheid de kerken helpt om hun ledenadministratie in orde te houden. Bovendien zouden er, vooral wanneer parochianen zijn overleden en de parochie is daarvan niet in kennis gesteld, pijnlijke situaties kunnen ontstaan. Tevens signaleren kardinaal Eijk en dominee Plaisier dat er sprake is van discriminatie, omdat besloten is aan de kerken geen verhuismutaties ter beschikking te stellen, terwijl deze service voor andere (niet geestelijke) organisaties en instellingen wordt gecontinueerd.

De volledige tekst van de brief vindt u op de website van het bisdom (www.bisdomrotterdam.nl)

Drie maanden

Dit nummer van Pastorale beslaat maar liefst drie maanden, maar dat zijn meestal wat stille maanden. Het heeft dan ook bijna meer dan één symbolische betekenis dat op Pinksterzondag de Paaskaars werd gedooft.



Dit jaar 39 communicantjes!

Op het visje, waarmee de communicantjes zich voorstellen in beide kerken, tellen wij dit jaar wel 39 foto's! Deze kinderen zullen hun Eerste communie ontvangen op zondag 29 mei. Dat is juist in de tijd dat deze Pastorale gedrukt en verspreid wordt. En omdat de volgende pas na de zomer zal verschijnen hopen wij intussen op de website een of meer foto's van het Communiefeest aan te treffen: www.bonifatiusparochie.info.





WINKELS: RIJSWIJK, NOOTDORP, DEN HAAG
TEL. BAKKERIJ RIJSWIJK 070-3902672

wereldwinkel

De wereldwinkel voor verrassende "net-even-anders" producten die vaak handgemaakt zijn en ingekocht volgens de Fairtrade normen.

Kerkstraat 1b, 2282 BL Rijswijk
Tel. 070-4159701
www.wereldwinkel-rijswijk.nl
info@wereldwinkel-rijswijk.nl

MULDER MANNEN MODE



ENORME SORTERING HERENKLEDING
Zowel modieuze jeans als geklede kostuums
Herenstraat 45, Rijswijk. Telefoon: 395 15 90



Henri Dunantlaan 68
Rijswijk

tel. 070 - 3948581

65+ 10% korting

Al bijna 80 jaar voor al uw elektra

Van den Belt

Herenstraat 68 Rijswijk Telefoon 070 - 390 26 73



St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan en St. Barbara aan de Binckhorstlaan zijn de twee katholieke begraafplaatsen in Den Haag.

Het zijn rustplaatsen waar de levende natuur prachtig harmonieert met de cultuur-historische waardevolle grafmonumenten.

Voor de nabestaanden vormen de begraafplaatsen een waardige omgeving voor hun dierbare overledenen. Asbussen kunnen worden bijgezet in familiegraf/kelder, muurgalerij of urnentuin.

Op de begraafplaats St. Barbara kunt u een familiegraf voor twee personen voor een periode van 30 jaar al reserveren voor minder dan € 1.000,-- Tevens is er een rouwkamer beschikbaar.

Voor nadere informatie en brochures kunt u zich wenden tot ons kantoor aan de Kerkhoflaan.

Stichting R.K. Begraafplaatsen te 's-Gravenhage
Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag
Telefoon 070 - 350 37 18, Fax 070 - 351 21 48



Loodgietersbedrijf
BAKKER & VAN DER KRAAN

Stadhoudersstraat 10
2282 PP Rijswijk
Tel. 070 - 3 90 24 54

- dak en zinkwerk
- gas, water en sanitairtechniek
- legionella preventie
- badkamer design
- centrale verwarming

Estafette-interview

1. Wie bent u?

Mijn naam is Henk van Steekelenburg en ik ben 57 jaar oud. Ik ben geboren in Delft, maar getogen, opgegroeid en nog steeds wonend in het voormalig ouderlijk huis aan de Sammersweg. Hier woonde ik in een gezin van 7 kinderen waarin de tuin en het geloof centraal stonden. En daar ben ik mijn ouders nog altijd dankbaar voor. Mijn opa tuinierde hier al vanaf 1925, maar sinds 1997 is dit hele tuinbouwgebied opgegaan in woonwijk de Strijp.

Voor de basisschool gingen wij naar Moerwijk aan de Raaphorstlaan, o.l.v. de Fraters van Tilburg. Een mooie tijd en daaraan terugdenkend neem ik mijn petje voor hen af, zoals deze gemeenschap zich onbaatzuchtig ingezet heeft voor onderwijs en vele buitenschoolse activiteiten in deze wijk. Zelf heb ik een aantal jaar op het jongenskoor bij frater Gregorius gezongen en in die tijd hebben we ook nog een kerstplaat samen met de parochiekoren opgenomen en zelfs een keer meegezongen in een Italiaanse opera.

Na de lagere school ging ik door naar de Tuinbouwschool om vervolgens in het bedrijf van mijn vader en broers te gaan werken. Verder heb ik vele avondcursussen gevolgd waaronder ook de Pastorale school op het dekenaat in Den Haag. Ik was lid van de parochievergadering en met een groepje vrijwilligers (onder de bezielende leiding van Jaap Vriend), bezochten we nieuwe parochianen. Maandelijks kregen we een lijst van de nieuwe bewoners die wij dan vervolgens gingen welkom heten namens parochie Moerwijk: Onze lieve Vrouw v.h. Allerheiligst Sacrament.

Nadat ik een Bijbelcursus had gevolgd, gegeven door Fred Keesen, ben ik weekenden gaan volgen bij de congregatie van Mill Hill in Roozendaal, ter oriëntatie voor vrijwilligerswerk in de derde wereld. Een jaar later ben ik via het Centraal Missie Commissariaat uitgezonden naar de Filippijnen om in een team, o.l.v. W. Leijendekker SVD te gaan werken voor de Mangyanen op het eiland Mindoro. De Mangyanen zijn een kwetsbare groep die daardoor makkelijk ten prooi vallen aan uitbuiting en landjepik. Deze stammen leven diep teruggetrokken in de bergen van Mindoro, die je meestal alleen te voet kunt bereiken via soms steile paden door tropisch regenwoud. Het was bijzonder deze gemeenschappen te ontmoeten met hun eigen taal en cultuur en zo verbonden en in harmonie met de natuur levend. Een geweldige ervaring om deel te mogen zijn van een team en met deze bergbewoners een paar jaar samen op te trekken, werkend aan hun toekomst.

Het was ook de tijd dat na lange verkiezingen, corruptie en veel strijd president Marcos verloor van Cory Aquino. De militairen stonden tegenover het volk dat met veel religieuzen op strategische wegen barricades vormden. Het was erg mooi dat deze revolutie geweldloos geschiedde, daar de militairen langzaam de kant kozen van het volk. Op het moment dat de radio het nieuws uitzond dat Marcos het land uitgevlucht was zat ik in de bus richting hoofdstad met

naast mij een oude man huilend van geluk, onvergetelijk de zucht van verlichting en de positieve energie die deze avond in de lucht hing. Voor mij een bijzonder moment om van zo dichtbij mee te maken, de zogenaamde 'people power revolutie'. Als je nu het nieuws uit het midden oosten ziet denk ik vaak kon dat daar ook maar gebeuren.

Vervolgens het tuinbouwbedrijf van mijn vader overgenomen en datzelfde jaar met Bella getrouwd op de Filippijnen. En nu al weer 28 jaar samen zijn we de trotse ouders van 3 kinderen: Josephine 27 jaar, radioloog in opleiding; Steven 23 jaar, Systems Engineer en Tim 18 jaar, die nu net zijn vwo-examens erop heeft zitten. Tim is in de Benedictus Bernadette Kerk al weer 10 jaar misdienaar en inmiddels acoliet.

Naast het tuinbouwbedrijf zat ik ook in het bestuur van Wereldwinkel Wateringen en hebben we in die jaren met een groep vrijwilligers de stap kunnen maken van een kraampje een keer per week op de markt naar een mooie winkel met veel producten en veel meer omzet. Daarnaast hebben we ook weer andere wereldwinkels kunnen helpen met de start of verbouwing van hun winkel.

2. In welke werkgroep bent u actief?

Nadat wij steeds vaker gingen kerken in de Bernadette ben ik ook lid geworden van het Barina koor en zing ik al weer meer dan 10 jaar met veel plezier mee eerst als tenor en later als bas. Eigenlijk zit ik er dus een beetje tussenin. Maar het is fijn om met een leuke groep samen te zingen en vieringen op te luisteren. Nu schijnen die stemtrillingen ook nog helend te kunnen werken voor het lichaam dus als u nu denkt dat lijkt me ook wel wat, kom dan eens kijken op de repetitie dinsdagavond 20.00u en ervaar de ontspannende werking.

Onder leiding van Theo van Paassen draai ik ook mee in de groep vervoer naar de kerk, dus mensen die Theo bellen als ze geen vervoer hebben worden dan naar de kerk gereden en natuurlijk ook weer thuisgebracht na het gezamenlijk koffiedrinken in de kerk. Dit is gezellig en dankbaar om te doen (zie foto) en we zijn zo eens in de 6 a 7 weken aan de beurt.



Ik ben ook lid van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) Bonifatius. Dit doe ik sinds 2014 en dat is een uitdagende klus met steeds verschillende cases van mensen met problemen en verschillende achtergronden die daar ten grondslag aan liggen. We doen dit met een enthousiaste groep en het is elke keer weer een verrassing wat voor aanvragen er binnenkomen. Maar wat is het fijn als we iets kunnen betekenen voor onze medemens in nood. Gelukkig dat we dit ook regelmatig in goede samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Kerk kunnen doen. Dus mensen dankzij jullie goede gaven kunnen wij veel mensen in nood helpen.

3. Positieve ervaringen

Dat je met het vrijwilligerswerk zoveel terugkrijgt, misschien wel meer dan je geeft.

Als we mensen helpen en ze ons willen bedanken, zeg ik vaak: "We doen het namens de kerk, dus het is beter Onze Vader in de hemel te bedanken." De verwonderde gezichten en reacties die daarop volgen vind ik inspirerend.

4. Uitdaging voor de komende tijd?

Dat de opvang van vluchtelingen in Rijswijk mag slagen. En doorgaan waar we mee bezig zijn en ook vertrouwen op de H. Geest van Pinksteren die rondwaait en mensen inspireert, zodat hopelijk meer mensen het geluk van het evangelie mogen ervaren.

5. *Het stokje gaat over naar Mw. Nunez Garcia van de Benedictus en Bernadettekerk actief in de groep voor zieken- en ouderenbezoek.*

Familieberichten

Dopelingen

Samuël Łoś	gedoopt 28-2-2016
Marin Gavranović	20-3-2016
Emilia van der Beek	20-3-2016
Fabiënne Raven	20-3-2016
Enzo Tielak	28-3-2016
Eliska Huisman	9-4-2016
Nathaniel D'Angella	11-4-2016 in Don Bosco

Doop, 1e Communie en Vormsel in de Paaswake van 26 maart 2016:

De heer Jeroen Bezema
De heer Edwin Boone
Mevrouw Shuang-Lin Chen
Mevrouw Sharon Zuiderwijk

Huwelijk

Dirk Franken en Prisca Soendjojo op 29 april 2016

Overleden:

Uitvaart in Benedictus en Bernadettekerk

Ans van der Velden- van Koppen	96 jaar
Wil Buijning- Staakman	80 jaar
Cor Straver- van Rijt	84 jaar
John Reyn	85 jaar

Uitvaart in Bonifatiuskerk

Anneliese v.d. Sanden- Ockenfels	88 jaar
Cor Jansen	98 jaar
Jan de Groen	90 jaar
Ans Kurvers	92 jaar
Ton van der Meeren	83 jaar

Plechtigheid in een Aula van begraafplaats of crematorium

Gerty Laus- Schijlen	84 jaar
Lies Sahabier	82 jaar

Bericht van overlijden

Wim Rimmelzwaan	72 jaar
-----------------	---------

De Rijswijkse Boekenmarkt is weer geopend!

Bezoekers kunnen weer snuffelen tussen de duizenden boeken die er uitgestald staan.

Er is een grote kinderboeken-hoek. Het aanbod van special-interest boeken en Nederlandstalige romans is enorm. Daarnaast zijn er veel boeken in het Duits, Engels en Frans. De opbrengst die de Rijswijkse Rotary hiermee ophaalt is voor 100% bestemd voor het goede doel.

De Rijswijkse Boekenmarkt is elke zaterdag van 10 - 17 uur geopend in het voormalige winkelpand De Vries Woninginrichting op de hoek van de Emmastraat/ Willemstraat in het oude centrum.

2 juni 14.30 uur Rabba Marianne van Praag

De Haard, Molenpad 2a Leidschendam

Welkom aan allen die belangstelling hebben voor een bijzonder verhaal. De vrouwelijke rabbijn, rabba Marianne van Praag komt vertellen over de betekenis van het jodendom voor het christendom. In het bijzonder hebben wij haar de vraag gesteld hoe vanuit het jodendom naar het Nieuwe Testament wordt gekeken? Hoe kijkt een Joodse gelovige naar Jezus de Messias? Ook deze middag nodigen wij graag ieder die belangstelling heeft voor dit onderwerp uit. Of u van de Trinitasparochie bent

of van St. Maarten of Bonifatius, of heeft u belangstelling voor de relatie tussen jodendom en christendom? Allen welkom! De thee en koffie staan klaar op deze bijzondere middag. Voor een goede organisatie is het prettig als u zich aanmeldt, het is geenszins verplicht: tel. 070-3274511 of e-mail: parochie@sintmaarten-trinitas.nl
Namens de kerngroep volwassenenpastoraat Sint Maarten Trinitas,

Thérèse Beemster

Op reis naar Kevelaer, samen met onze parochiegemeenschap

In augustus kunt u, samen met anderen uit onze parochies Sint Maarten/Trinitas en onze federatieparochie Bonifatius in Rijswijk, naar Maria in Kevelaer afreizen.

De reis vindt plaats van 11 tot en met 13 augustus in nauwe samenwerking met de Haagse Bedevaarten.

Via diverse opstapplaatsen, waaronder Leidschendam en Den Haag, komen we na de gezamenlijke koffietafel onderweg, vroeg in de middag in Kevelaer aan.

U kunt ook op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en daar aansluiten bij de groep.

We verblijven als groep in Stadthotel am Bühnenhaus met halfpension (het diner gebruiken we in Hotel Het Witte Kruis).

Op vrijdag sluit de eendaagse bedevaart van de Haagse Bedevaarten aan voor een plechtige en feestelijke eucharistieviering. Op zaterdag zullen we rond het middaguur weer op huis aan gaan. Het einde van de bedevaart vindt plaats met een diner onderweg.

Deelnamekosten per persoon voor de driedaagse bedevaart:

- 2-persoonskamer met douche/WC € 225,00
- 2-persoonskamer basis € 205,00
- 2-pers.kamer D/WC/eigen vervoer € 195,00
- toeslag 1-persoonskamer € 30,00

Vooraf gezinnen met kinderen worden uitgenodigd om aan deze bijzondere bedevaart deel te nemen.

Deelnamekosten per persoon bij de eendaagse bedevaart:

Volwassene:

- zonder warme middagmaaltijd: € 51,00
- met warme middagmaaltijd: € 65,00

Kind tot 14 jaar:

- zonder warme middagmaaltijd: € 25,00
- met warme middagmaaltijd: € 32,00

Ook kunt u uiteraard op eigen gelegenheid reizen en aansluiten bij onze bedevaart.

Kinderen nemen een speciale plaats in tijdens de vieringen en de processies.

Een bijzondere belevenis.

Kindervertelviering (0-7jr)

De laatste kindervertelviering van het seizoen is zondagmiddag 26 juni 15.30 uur. Ouders uit alle drie parochies van de RK Federatie Vlietstreek die hebben deelgenomen aan de coachingscatechese voor jonge (doop)ouders, hebben deze viering voorbereid en dragen deze ook. Bij het ter perse gaan van deze Pastoraal is het

verhaal dat in de viering wordt vormgegeven nog niet bekend, maar dat de kinderen kunnen participeren staat buiten kijf!

Welkom (groot)ouders en (klein)kinderen (0-7)!

Thérèse Beemster



Liturgische agenda van 1 juni t/m 31 augustus 2016

Zaterdag 4 en zondag 5 juni			10^e zondag door het jaar en H. Bonifatius
19:00	Ben. en Bernadette (Jeroenkapel)	Hart en Ziel (Comm)	Gebedsl. Verviers/Beker
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Schola Cantorum Koffie
14:00	Bonifatius	Eucharistieviering van de RK Oekraïense gemeenschap (Oosterse Ritus)	
Zaterdag 11 en zondag 12 juni			11^e zondag door het jaar
19:00	Bonifatius (Ger. Majellakapel)	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
9:30	Benedictus en Bernadette	Communieviering	Pastor Wijnen Resonet in Laudibus
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Gloria Deo (Latijn)
13:00	Benedictus en Bernadette	KKI viering (Euch.)	Pater Asa svd
Zaterdag 18 en zondag 19 juni			12^e zondag door het jaar
19:00	Ben. en Bernadette (Jeroenkapel)	Hart en Ziel (Euch)	Pastoor Van Deelen
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Barina
11:00	Bonifatius	Communieviering	Pastor Wijnen Gloria Deo (Ned.)
15:00	<i>Muziek in de Bonifatius: Gerard Legierse bespeelt de drie orgels van de Bonifatiuskerk</i>		
Zaterdag 25 en zondag 26 juni			13^e zondag door het jaar
19:00	Bonifatius (Ger. Majellakapel)	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
9:30	Benedictus en Bernadette	Communieviering	Diaken Tolsma GM koor/Kindernevendienst
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Koorschool Koffie
13:00	Benedictus en Bernadette	KKI viering (Euch.)	Pater Asa svd
15:00	Martinuskerk - Voorburg	Kindervertelviering - voor kinderen van 0-7 jaar en (groot)ouders	
LET OP: Geen vieringen op zaterdagavond in juli en augustus			
Zondag 3 juli			14^e zondag door het jaar
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Schola Cantorum
14:00	Bonifatius	Eucharistieviering van de RK Oekraïense gemeenschap (Oosterse Ritus)	
Zondag 10 juli			15^e zondag door het jaar en de H. Benedictus
9:30	Benedictus en Bernadette	Communieviering	Pastor Van der Aart Samenzang
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Em. pastor Van Eijk Gloria Deo (Latijn)
13:00	Benedictus en Bernadette	KKI viering (Euch.)	Pater Asa svd
Zondag 17 juli			16^e zondag door het jaar
9:30	Benedictus en Bernadette	Communieviering	Pastor Van der Aart Ger. Majellakoor
11:00	Bonifatius	Communieviering	Diaken Tolsma Samenzang
Zondag 24 juli			17^e zondag door het jaar
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
13:00	Benedictus en Bernadette	KKI viering (Euch.)	Pater Asa svd
Zondag 31 juli			18^e zondag door het jaar
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
11:00	Bonifatius	Communieviering	Pastor Van der Aart Ger. Majellakoor
Zondag 7 augustus			19^e zondag door het jaar
9:30	Benedictus en Bernadette	Communieviering	Pastor Van der Aart Samenzang
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
14:00	Bonifatius	Eucharistieviering van de RK Oekraïense gemeenschap (Oosterse Ritus)	
Zondag 14 augustus			Maria Tenhemelopneming, hoogfeest
9:30	Benedictus en Bernadette	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Samenzang
11:00	Bonifatius	Eucharistieviering	Pastoor Van Deelen Ger. Majellakoor Koffie
13:00	Benedictus en Bernadette	KKI viering (Euch.)	Pater Asa svd

xxx Benedictus en Bernadette
11:00 Bonifatius

Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk om 10 uur
Eucharistieviering

Pastoor Van Deelen Samenzang

9:30 Benedictus en Bernadette
11:00 Bonifatius
13:00 Benedictus en Bernadette

Eucharistieviering
Communieviering
KKI viering (Euch.)

Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus
Diaken Tolsma Samenzang
Pater Asa svd

Vieringen op weekdays**Bijzonderheden**

19:30 Op maandag: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel

Rozenkrans

9:30 Op dinsdag: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel

Eucharistie op: 14+28 juni; 26 juli; 2+16+30 aug.
Communieviering op: 7 juni; 5+19 juli; 9+23 aug.
GEEN viering op: 21 juni en 12 juli

9:00 * Op woensdag: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel

Eucharistie Niet op 6+13+20 juli

9:00 * 1e en 3e vrijdag: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel

Eucharistie Niet op 15 juli

9:30 2^e en 4^e vrijdag: Benedictus en Bernadette - Jeroenkapel

Eucharistie Niet op 8+22 juli

9:30 1^e vrijdag: Benedictus en Bernadette - Jeroenkapel

Gebedsdienst olv parochianen: 3-6 en 1-7 en 5-8

* M.i.v. 27 juli beginnen de vieringen op woensdag en vrijdag in de Bonifatiuskerk om 9:30

Vieringen in Woon- en zorgcentra (onder voorbehoud)*Woon- en zorgcentrum Steenvoorde*

2e zondag van de maand: Eucharistieviering (pastoor J. Groenewegen en mw. H.Smeele)

4e zondag: communieviering

1e en 3e zondag van de maand protestantse eredienst

Aanvangstijd steeds 10.30 uur.

Verpleeghuis Westhoff

1e en 3e zondag van de maand: RK eredienst om 11.00 uur

Verpleeghuis Westhoff

1e en 3e zondag van de maand: RK eredienst om 11.00 uur

Bedankt!!

Als ik dit schrijf ben ik alweer zes weken thuis om te herstellen van de operatie die ik op 30 maart onderging. Ik kan gelukkig zeggen dat het herstel voorspoedig verloopt en mijn energie weer toeneemt. Begin juni wordt mijn nierfunctie opnieuw onderzocht en dan weten we zeker of alles in orde is.

Vanaf het moment dat ik thuis kwam uit het ziekenhuis ben ik nog geen dag zonder bemoedigende berichten geweest in de vorm van kaarten, briefjes, mails of bezoeken. Ik heb dat als heel fijn ervaren, en daar wil ik

u allemaal heel hartelijk voor bedanken. En omdat ik dat nog niet "live" kan doen, doe ik dat via de Pastorale: "bedankt, u allemaal die met mij meeleeft en mij bemoedigt". Het is een warm bad van aandacht waar ik mij in bevind, en dat helpt.

Ik hoop u in juli allemaal weer te zien, in goede gezondheid. Tot dat moment mijn dank en hartelijke groeten,

Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen:

Voor de Benedictus en Bernadettekerk met Theo van Paassen (0174-292957)

Voor de Bonifatiuskerk de heer W.G. Oosterveer, (070-3900171)

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk

We bedanken mevrouw Ans Wesemans voor haar bijzondere expositie in verschillende stijlen. Er was veel belangstelling voor.

De komende maanden exposeert mevrouw Hetty van Baal. Zij vertelt over haar schilderwerk:

“Het schilderen heb ik mij door middel van het volgen van cursussen en workshops eigen gemaakt. Daardoor heb ik nooit hoeven kiezen tussen één stijl of één genre. Wars van hokjesgeest, opgelegde technieken of andere dogma's schilder ik wat ik op dat moment mooi vind en

wat mij op dat moment raakt, of het nu om mensen of dieren gaat, in kleur of zwart/wit, realistisch of abstract.

Ik kies de techniek en de materialen die voor dat schilderij passen, doek of paneel, olie of acryl. Mijn werk is daardoor kleurrijk, sprankelend en zeer veelzijdig geworden.”

Wij wensen haar succes toe het is zeker de moeite van het bekijken waard.

Bets Vriend

Bestuurstafel juni 2016

Velen van u weten dat Lupine Uitvaartverzorging een rouwkamer in de Benedictus Bernadettekerk heeft. Deze ruimte huurt Lupine van de parochie en dat betekent dat als zij bouwkundige veranderingen in de ruimte wil aanbrengen zij dit aan de parochie moet voorleggen. Zodoende kreeg het bestuur de vraag voorgelegd of we akkoord gaan met installatie van airconditioning in de rouwkamer. Lupine heeft deze wens omdat, zodra de zon flink gaat schijnen, het te warm wordt in de rouwkamer om er op te baren; dat is jammer want dan kan er in de zomer minder gebruik gemaakt worden van deze mooie ruimte. En minder opbaringen betekent voor de parochie ook minder inkomsten. Het bestuur heeft daarom aan Lupine toestemming gegeven om de airconditioning te plaatsen.

In de komende tijd zal er een bewonerswisseling plaatsvinden in de pastorie. Pastoor van Deelen zal verhuizen naar zijn eigen appartement in Den Haag en pastoor Bakker zal de pastoriewoning gaan betrekken. Voordat pastoor Bakker verhuist zal de woning een verbod krijgen en moeten er een paar kleine dingen aangepast worden.

Van de gemeente is er bericht gekomen dat eigenaren van gebouwen, die zijn gebouwd vóór 1975, met uitkragende betonnen balkonvloeren, onderzoek moeten uitvoeren of de constructie goed genoeg is. Voor de woningen aan de Frans Halskade die de parochie bezit moet dit dus gedaan worden. Steven Verouden (bestuurslid gebouwen) heeft verslag uitgebracht van zijn zoektocht naar een betrouwbaar bedrijf die dit kan uitvoeren voor een schappelijke prijs.

Nu de federatie een feit is zal er ook een website moeten komen voor de Federatie Vlietstreek. Het streven is een website waaronder de websites van de Bonifatiusparochie en Sint Maarten en Trinitasparochie komen te vallen. Dit is direct een mooi moment om onze eigen website te vernieuwen zowel inhoudelijk als technisch. Het bestuur hoopt dat er op korte termijn iets nieuws komt; in deze tijd is een website een onmisbaar communicatiemiddel.

Voor de papieren communicatie zijn er ook nieuwe ideeën die nu verder bekeken worden. Zodra daar veranderingen in gaan komen hoort u dat natuurlijk.

Klooster en Inspiratie

Jerry van Veldhoven

Bij 7 kloostergemeenschappen ben ik te gast geweest: Willibrordus Abdij te Doetinchem, St. Paulus Abdij te Oosterhout, Sion Abdij te Diepenveen, Abdij van Berne te Heeswijk, Norbertijnen Abdij Tongerlo België, Norbertijnen Abdij Postel België en Taizé, Frankrijk.

Het kloosterleven is een leven dat voortdurend op God is gericht.

Paulus zegt: “bidt onophoudelijk”; gebed bepaalt dan ook het dagritme van het klooster.

Er zijn normaliter 7 gebedsmomenten. Als de klok wordt geluid leggen de kloosterlingen hun werkzaamheden neer en gaan naar de kapel voor gemeenschappelijk gebed en gezang. Het kloosterleven zou ik in één woord omschrijven als ‘harmonie’. De harmonie van ‘Ora et Labora’.... bidden en werken.

Bonifatius en Willibrordus, missionarissen van de Lage Landen, komen voort uit de Ierse kloostertraditie. En de Ierse kloostertraditie heeft zijn wortels bij de Egyptische woestijnvaders. Het kloosterleven is vroeg in de christelijke geschiedenis ontstaan omdat mannen en vrouwen hun leven in alle eenvoud zonder afleidingen wilden wijden aan God.

Kluizenaars zijn kloosterlingen die nog een stap verder gaan en in eenzaamheid hun leven aan God wijden.

De drie geloftes van kloosterlingen zijn armoede, kuisheid, en gehoorzaamheid.

Het kloosterleven is niet voor iedereen weggelegd maar vele kloosters ontvangen gasten. Voor een bescheiden bedrag kan je zo het leven van kloosterlingen van nabij meemaken.

Als je thuis op een kloostermanier wil bidden kan dat

bijvoorbeeld met Radio Maria (AM675) die 4 keer per dag het getijdengebied uitzendt. Er wordt gebeden met het blauwe Klein Getijdenboek (ISBN 90-6858-645-9). Ooit kwam de volgende zin op mijn pad: “in elk

mensenhart huist een monnik”. In ieder geval heeft ieder mens geregeld behoefte aan stilte en reflectie. De kloosters zijn goede plekken om daarvoor inspiratie op te doen.

Muziek in de Bonifatius

Gerard Legierse bespeelt de drie orgels in de Bonifatiuskerk



Gerard Legierse bespeelde orgel in Beroun

Op zondagmiddag 19 juni om 15.00 uur kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen in de Bonifatiuskerk. In de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ bespeelt Gerard Legierse de drie mechanische orgels van deze kerk aan de Van Vredenburgweg in Rijswijk.

Het concert begint op het Van Vulpenorgel met het Concerto del sign. Tomaso Albinoni van J.G. Walther. Daarna verplaatst Gerard Legierse zich naar het transept-orgel voor de uitvoering van Adagio in g van T. Albinoni, het Choral: Herr Gott, nun sei gepreiset BWV 601 van J.S. Bach en Nimrod (uit Enigma variaties op.36) van E. Elgar. Op het hoofdorgel van Kam van der Meulen speelt Gerard Preludium und Fuge in G BWV 541 van J.S. Bach, Variaties op een oud Nederlands lied: 'Ick wil mij gaen vertroosten' van J. Bijster, Apparition de l' Eglise Eternelle van O. Messiaen. Tot slot klinkt als een finale het grandioze “Carillon de Westminster” van L. Vierne gebaseerd op het uurwerk van de “Big Ben” in Londen.

Gerard Legierse (1951) is sinds oktober 2004 als vaste organist en dirigent verbonden aan de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Hij is ook dirigent van de Schola Cantorum, het parochieel gemengd koor Gloria Deo en de koorschool van deze kerk. Legierse studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel en piano. In 1979

behaalde hij het solistendiploma “met onderscheiding”. In 1989 studeerde Legierse aan het Conservatoire National de Région de Paris interpretatie en improvisatie bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Hij sloot deze studie af met ‘Une médaille d’or’ en behaalde er in 1991 de ‘Prix d’Excellence’. Gerard concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en verzorgde vele malen orgelbespelingen voor de radio.

Dit bijzondere orgelconcert is onderdeel van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburgweg 69 in Rijswijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Volgende concerten Muziek in de Bonifatius in 2016:

Zondag 18 september 2016 om 15.00 uur

Orgelconcert door Aleš Nosek (Tsjechië)

Het beste van de Duitse en Franse orgelmuziek

Zondag 9 oktober 2016 om 15.00 uur

Haags Matrozenkoor o.l.v. Wouter Verhage

Veelkleurig herfstconcert

Zondag 20 november 2016 om 15.00 uur

Caeciliaconcert: Kerkmuzikale hoogtepunten

Gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk

o.l.v. Gerard Legierse



Op zaterdag 7 mei verzorgde Gerard Legierse dit orgelconcert voor een enthousiast gehoor in de Jakobuskerk in Beroun waarmee de Bonifatiusparochie in het kader van de stedenband Beroun een al langlopende relatie heeft. De werkgroep Beroun (Paul Schott en Niek van Dam) was ook bij het optreden van Gerard aanwezig, evenals de burgemeester van Beroun, Ivan Kůs (2e van links).

Oud-Benedictijnen zullen de speeltafel herkennen als die van het Pels-orgel dat vroeger in de Benedictuskerk stond.

AsielzoekersCentrum (AZC) Rijswijk

De Samenlopers



Door middel van dit schrijven wil de RK Bonifatiusparochie u graag op de hoogte houden van onze voorbereiding op de komst van een AZC in Rijswijk.

Alle Christelijke kerkgenootschappen richten zich op een warm welkom in onze gemeente. Deze werkgroep heeft als naam gekozen voor: De Samenlopers. We zijn meer kennis aan het verzamelen door bijvoorbeeld een dag georganiseerd door Kerk in Actie (met open armen: wat uw kerk kan doen voor vluchtelingen) voor lokale vrijwilligers in de vluchtelingenopvang. Hier hoorden we veel meer over de hobbels en de kuilen die je tegenkomt in het werken/omgaan met vluchtelingen. De belangrijkste les die we hiervandaan hebben meegenomen is:

Het blijft gewoon Mensenwerk, dus het gaat alleen maar om contact en dit is God ontmoeten in jezelf en in de ander.

Maar ook het bestuur van de Gemeente Rijswijk laat zich gelden door samenwerking en informatie-uitwisseling en om de initiatieven voor hulp te bundelen. Aanmeldingen en vragen bij de gemeente zijn mogelijk via e-mail azc@rijswijk.nl.

Zie ook de volgende websites: www.rijswijk.nl/asielzoekers, www.coa.nl en www.kerkinactie.nl

Op dit moment zijn we vooral informatie en vrijwilligers bij elkaar aan het brengen. We zijn ook aanwezig geweest bij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek en hebben hier ook contact gelegd met deze organisatie.



Met de gemeente Rijswijk is er volgende maand (9 juni) weer een informatie-bijeenkomst.

De eerste asielzoekers worden in september in het asielzoekerscentrum gehuisvest. "Dat is het streven", zegt wethouder Björn Lugthart. Rijswijk heeft toegezegd ruimte te bieden aan maximaal 500 asielzoekers voor een periode van drie tot vijf jaar. Inmiddels hebben al heel veel Rijswijkers aangegeven als vrijwilliger te willen helpen. Er zijn door vrijwilligers zelfs plannen ingediend voor een 'Wereldrestaurant' waar vluchtelingen zich voor kunnen inzetten. In juni volgt een grote bijeenkomst voor de vrijwilligers. Het College van B en W heeft deze week de omgevingsvergunning voor het asielzoekerscentrum vastgesteld.

Van het oude TH-gebouw is inmiddels niets meer over. Na de sloop en egalisatie van de grond, is het nu de beurt aan de mannen die het terrein bouwrijp maken en leidingen en de riolering aanleggen voor het asielzoekerscentrum.

Zijn er nu al enthousiaste mensen die zich graag willen inzetten als vrijwilliger voor de asielzoekers, die kunnen zich opgeven via onderstaand e-mailadres.

Ook zijn er al mensen die spullen en andere bruikbare materialen aanbieden. Hiervoor onze hartelijke dank. We vragen u deze spullen nog even apart te houden, want op dit moment hebben we nog geen vluchtelingen, nog geen AZC en zeker ook geen ruimte om spullen op te slaan.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger en/of voorlopig alleen op de hoogte worden gehouden van bovenstaande activiteiten via het volgende e-mailadres:

wg.asielopvang@bonifatiusparochie.info

Ook voor andere AZC gerelateerde op- en aanmerkingen ben ik beschikbaar.

Hopelijk tot ziens op onze informatieavonden waarvoor we u van harte uitnodigen.

Met vriendelijke groet,

Coördinator H. Bonifatius parochie, Interkerkelijke Werkgroep AZC,

Ellen Sormani

(de afbeelding is van het schilderij 'Op weg naar Emmaüs' van Lyndel Littleton)

Er is een open informatiebijeenkomst voor (a.s.) vrijwilligers en andere geïnteresseerden voor de komst van het AZC op donderdagmiddag 9 juni a.s. in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan) van 16.00-18.00 uur.

De middag wordt georganiseerd door het COA, de gemeente Rijswijk en de Samenlopers.

U bent van harte uitgenodigd.

9 juli Nationale Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur

Thema: 'Wees barmhartig'

Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik 5, Brielle) plaats. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar 'Wees barmhartig'. Bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige Deur geopend. De Caeciliakoren van St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en van St. Hildegardiskerk (Rotterdam Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma.

Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase (een wand met iconen) die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Door het binnentreden van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie 'jonge' martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van 'onze tijd'.

Programma Nationale Bedevaart:

- 11.00 uur Eucharistieviering
- 13.00 uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma
- 14.00 uur Kruisweg
- 15.00 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Jongerenprogramma:

Voor de jongere bedevaartgangers is er een 'parallelprogramma' tijdens het rozenkransgebed, met catechese door de bisschop.



Busvervoer:

Er zijn twee opstapplaatsen.

HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Vertrektijd: 09.45 uur
Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein. Vertrektijd: 10.15 uur

Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: 010 – 281 51 71

Openstelling en eucharistieviering:

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.

Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- ** Een één daagse bedevaart op 8 augustus 2016.
- ** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 2 sept. t/m 6 september 2016.
- ** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016.

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.

U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, tel. 015-3693148; e-mail: paula_opstal@hotmail.com

evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872; e-mail: Gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Algemene informatie H. Bonifatiusparochie

Adres: Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk

Website: www.bonifatiusparochie.info

Centraal secretariaat

Ina van der Steen, parochiecoördinator

Tel. 070-3992416

(In dringende gevallen (tot 22.00 uur): 070-3191613)

Fax 070-3368502

E-mail secretariaat@bonifatiusparochie.info

IBAN NL70 RABO 0323 1096 75

Pastoraal team

Lex van Deelen, pastoor

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Saskia van der Pol-van Winden, pastoraal werker

Allen bereikbaar via het parochiesecretariaat

Parochiebestuur

Lex van Deelen, voorzitter

Tineke Tangel, vice-voorzitter

Inge van der Schoot, secretaris

Vincent Dobbe, penningmeester

Leden: Constantijn Dolmans, Steven Verouden

Adres: Parochiebestuur H. Bonifatius

Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk

PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Tonny Smeele-van den Berg, voorzitter

Carolien van Os-van Meurs, secretaris

Lex Beneken Kolmer, penningmeester

Ellen Sormani, Henk van Steekelenburg,

Micheline van Zandvliet, leden.

Inf.: via Centraal secretariaat.

IBAN NL98 INGB 0004 0634 29

t.n.v. PCI H. Bonifatius

E-mail pci@bonifatiusparochie.info

R.K. Begraafplaats H. Bonifatius

Flip van der Spek, administrateur

E-mail: begraafplaats@bonifatiusparochie.info

Pastorale

- * Informatieblad voor de H. Bonifatiusparochie.
- * Het blad wordt gratis verspreid onder de ingeschrevenen van de parochie.
- * **Bezorging:** via het parochiesecretariaat
- * **Verschijning:** zes keer per jaar
- * **Redactie:** Lex Beneken Kolmer, John Medenblik, Metka Dijkstra
- * **Correctie:** Flip van der Spek
- * **Redactie-adres:**
Van Vredenburgweg 67, 2282 SE Rijswijk
E-mail: pastorale@bonifatiusparochie.info
- * **Lay out en druk:** De Swart, Den Haag
- * **Informatie over advertentiemogelijkheden:**
secretariaat tel.: 070-3992416
- * Kopij voor het volgende nummer ontvangen wij graag uiterlijk 15 augustus a.s.

Bonifatiuskerk

Van Vredenburgweg 69, Rijswijk

Secretariaat

Van Vredenburgweg 67; 2282 SE Rijswijk

Openingstijden: maandag t/m vrijdag

9.30-12.30 uur.

Tel. 070-3992416;

Fax 070-3368502

E-mail secretariaat@bonifatiusparochie.info



Benedictus en Bernadettekerk

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Open huis: maandag t/m vrijdag

9.30 – 12.30 uur

Tel. 070-3940708;

Fax 070-3969863

E-mail secretariaat@bonifatiusparochie.info



EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL



Lupine uitvaartverzorging

Prinses Mariannelaan 286

2275 BP Voorburg

070-387.98.08

Herenstraat 22

2291 BG Wateringen

0174-270090

Uitvaartcentrum Benedictus & Bernadettekerk

Sir Winston Churchilllaan 372

2285 SK Rijswijk

www.lupine.nl

De Swart

Den Haag

De Swart, van huis uit drukker. Nu een organisatie die het hele communicatietraject beheerst. En dat allemaal onder één dak aanbiedt. Met als filosofie: Met elkaar, voor elkaar!

Deze woorden staan voor wat we doen en vooral ook hoe we het doen. Om met het wat te beginnen: alles op het gebied van gedrukte, geprinte en digitale communicatie in combinatie met mail, fulfilment, warehousing en logistiek.

Met professionals die ook interim, gedetacheerd of als consultant voor u aan de slag kunnen. Hoe? We zetten de lijnen uit, adviseren, regisseren. Met maar één doel voor ogen: het realiseren van uw communicatiedoelstellingen.

www.kds.nl

Swart
OP WIT



R.K. Begraafplaats H. Bonifatius

De R.K. Begraafplaats H. Bonifatius is gelegen in Rijswijk achter de H. Bonifatiuskerk. Het is een parochieel kerkhof met een specifieke identiteit. Er is een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehouden.

De entree is tegenover de Frans Halskade 118.

U kunt zich daar oriënteren door een bezoekje te brengen. Familiegraven en urnengraven kunnen worden gereserveerd.

Informatie en tarievenlijst kunt u verkrijgen bij de pastorie aan de Van Vredenburgweg nr. 67, 2282 SE Rijswijk of op de website www.bonifatiusparochie.info.

Telefoon: 070-3992416

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud



Harry van der Stap

Van Vredenburgweg 8 II
2282 SG Rijswijk
Tel. +31 (0)6 22481438
harryvanderstap@gmail.com



Katholieke Bond van Ouderen Rijswijk

Informatie

Secretariaat: Pr. Marijkesingel 16 2285 HL Rijswijk
Tel: 070 394 0142 E-mail: secretariaatKBO@ziggo.nl

Lid worden ?

Dagreizen - Zangkoor - Kerstviering
Ontmoetingsdag + Bingo - Belastinghulp
Meerdaagse Reis - Fietsen - Ouderenadvies
Bewegen voor Ouderen - Werelddansen
Eucharistieviering - blad Nestor + mededelingenblad
Soosmiddag Stervoorde : Klaverjas - Rummikup

kbo-rijswijk al 50 jaar met en voor elkaar